



RECHT UIT HET HART

VBS Heilig Hart van Maria, Oudaen 76,1 's-Gravenwezel

www.basisschool-hhart.be

Tijd voor gezelligheid ...

December... een maand van kerstbomen, vuurkorven, straatverlichting, chocomelk met iets lekkers... Een periode van ontmoeten en samen vieren. We wensen het onze kleuters, leerlingen en hun ouders/opvoeders toe.

Het schooljaar is flink opgeschoten, dit 1^{ste} trimester wordt afgevinkt. Er staat nog veel op de planning, maar eerst vakantie. Fijne feesten iedereen!

Pascale Van Haute

Data om te onthouden ...

- 09/01: Welkom terug!
- 09/01: Start Lotus-koekenverkoop door de ouderraad



We kregen bezoek ...

Sinterklaas, vergezeld van 2 Pieten, bezocht onze school en liet dit jaar wel een zeer merkwaardig cadeau achter voor onze kleuters en leerlingen. Hout, vijzen, keien, een hamer, nagels, ... en dit allemaal in het werkhuis van onze onderhoudsman Kurt. Aangezien het binnendomein nog niet beschikbaar was, lukte het de Pieten niet om zelf aan de slag te gaan. De Sint liet voor meester Kurt een duidelijke handleiding achter. Benieuwd wat de Sint in petto had?

- Een keientuin: een leuke plek om lekker creatief met keien aan de slag te gaan. Je kan er bouwen, tekeningen maken, ... Oh ja, elke kleuter en leerling heeft ook zelf nog de handen uit de mouwen te steken. Iedereen beschildert 1 kei, op die manier krijgen we een mooi keientapijt.



- Een 'buitenkeuken' om te kokkerellen met natuurlijke materialen zoals modder, eikels, nootjes, ... En of er taartjes zullen worden gebakken!



- Een 'chil-hoek' om even tot rust te komen met een strip of om even bij te kletsen.



Het wordt nog zwoegen voor meester Kurt 😊.

De leerlingenraad zit niet stil ...

Elke maand vergadert de leerlingenraad enthousiast om onze school altijd iets beter te maken en leuke ideeën uit te werken voor alle leerlingen. Zo kwamen volgende zaken al aan bod:

- Leerlingen ondersteunden de 'fluo-actie' door samen met juffen aan de poort bonnetjes uit te delen en hun schoolgenootjes aan te moedigen goed zichtbaar te zijn.
- Voorstel om in februari een 'Talenten-dag' te organiseren
- Een wensenboom voor tijdens het kerstevanement
- Een kerstgeschenk maken voor een andere leerling van de familie
- ...



Helden zitten niet stil...

In elke klas ontwakten er helden. Een heldendaad zit soms in een klein hoekje. Zo is elke klas op zoek gegaan naar een heldendaad binnen onze school waar anderen goed bij varen. Hieruit ontstonden mooie initiatieven:

De helden van klas 5 reorganiseerden de toiletten. Iedereen is gebaat bij een hygiënisch toilet: doorgespoeld, geen papier op de grond, proper achtergelaten... en dat durfde soms wel eens mis te gaan. Klas 5 werkte een plan uit waarbij elke klas nu over 'eigen' toiletten beschikt. Dit maakt de opvolging iets gemakkelijker. Ze gingen aan de slag met posters, bespraken dit plan met juf Vera en houden nu een oogje in het zeil. Knap van hen!



In klas 4 ontwaakten de natuurhelden. Het zal jullie niet ontgaan zijn dat de bomen op de speelplaats zich volop laten gaan. De beste vriend van juf Vera is op dit moment de keerborstel. En hierin wilden de leerlingen graag ondersteunen. En of er gekeerd wordt, dagelijks... het zijn dan ondertussen ook reuzebomen geworden.



Klas 3 stelt dan weer een heldendaad buiten onze school. Zij bereiden lieve kerstwensen voor voor de bewoners van het zorgcentrum St.-Lodewijk. Fijn dat de bewoners straks kunnen genieten van deze lieve attentie.



De afvalhelden van het 1^{ste} leerjaar zeggen NEE tegen troep op de speelplaats. Weg met papiertjes, restjes fruit of wat dan ook. De komende periode engageren zij zich om onze speelplaats proper te houden. Dankjewel!



Benieuwd wat de andere klassen nog in petto hebben?

Bezoek onze heldenmuur...

Herken jij deze helden? Weet je wat ze deden?

Bezoek onze heldenmuur op de speelplaats en puzzel hun foto, hun naam en hun verhaal bij elkaar.

En denk eraan... niet elke held draagt een cape!



Nieuws vanuit de ouderraad...

Herfstwandeling:

Wat was het leuk om al die stralende gezichten te zien van de kinderen die aan de zoektocht gingen beginnen. De drankjes en versnaperingen werden duidelijk geapprecieerd. Het was voor ons de ouderraad de 1ste keer dat we zoiets in elkaar staken en hier en daar zijn er zeker verbeterpuntjes. Maar het enthousiasme van de deelnemers, doet ons uitkijken naar volgend jaar!



Met de opbrengst van een vorige actie maakten we kleuters, leerlingen en zeker ook juf Lavina blij: een nieuwe dikke mat, een fietsshelling en nog klein bewegingsmateriaal. Dank aan alle ouders die dit mee mogelijk maakten!



Zalig kerstfeest!

Alvast een fijne start in het nieuwe jaar!

Van harte!

Het Heilig Hart-team

